

Biskop

Carl Frederik Balslev (1805-1895)

Carl Frederik Balslev er født i 1805 i Hårslev Præstegård på Fyn. Han tog studentereksamen fra Odense Katedralskole i 1822. Allerede 5 år senere tog han teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet.

De næste 6 år opholdt han sig i hovedstaden, hvor han fungerede som lærer. I 1833 blev han kaldet til præst i Vejrslev og Blidstrup sogne på Mors. Samme år giftede han sig med Ulrikke Christine Boesen. To år efter hendes død i 1837 giftede han sig med hendes søster Louise Eleonora, som døde i 1850. I 1853 ægtede han sin tredje hustru, Maria Elisabeth Hansen (1824-95), datter af superintendenten (biskoppen) for Nordslesvig.

I 1850 udnævntes han til sognepræst ved Ribe Domkirke og stiftsprovst for Ribe Stift med provstebolig i forhuset til nuværende Nederdammen 27. Fra 1860 indtil 1867 var han sognepræst for Nørre Broby på Fyn. I 1867 udnævntes han til biskop over Ribe Stift, en stilling han beholdt indtil kort før sin død i 1895 som 90 årig.

Ny bispegård

Som biskop flyttede han som den

første biskop ind i den nuværende



bispegård i Korsbrødregade 7. Bispegården ligger på den grund, hvor det tidligere Korsbrødrekloster lå.

Hovedbygningen blev færdigbygget i 1801 af Købmand Madam Rahr, hvis arvinger solgte hele komplekset til Ribe Stift i 1867.

Tidligere boede biskopperne i Brorsons gamle bispebolig, "Tårnborgh", i Puggårdsgade; denne var imidlertid blevet for lille.

Forfatter

C. F. Balslev er forfatter til nogle af de mest solgte lærebøger til brug i konfirmandundervisningen og undervisningen i almueskolen (folkeskolen) i 1800-tallets sidste halvdel, især er han kendt for at have skrevet bogen "Luthers Katekismus med kort forklaring", der snart fortrængte den

tidligere lærebog af biskop Nicolai Balle. Sammen med bogen "Bibelhistorie tillige med lidet af Kirkens historie efter Apostlenes dage" udkom de i utallige oplag lige indtil vor tid. Forklaringen til Luthers Katekismus alene i over 300 oplag.

Anerkendelser

C. F. Balslev var en af sin tids mest anerkendte teologer. I 1878 blev han udnævnt til Kommandør af Dannebrog af første grad, og da han i 1883 højtideligholdt



sit 50 års jubilæum som præst tildelte Københavns Universitets teologiske fakultet ham den teologiske doktorgrad "Dr. theol. honoris causa" - (æresdoktor).

Det må også siges at være noget af en præstation ved sin død som 90-årig at have været aktiv som præst, stiftsprovst og biskop i 62 år. Sammen med sin 3. hustru, der ligeledes døde i 1895, ligger han begravet her på Ribe Gl. Kirkegård.

Efterkommere

C. F. Balslev fik i alt 14 børn.

En søn, **Vilhelm**, blev uddannet biolog og udgav en lang række botanikbøger. Han ejede i en periode 100 tdr. land jord i V. Vedsted, som blev tilplantet med grantræer.

En af døtrene, Ingeborg Dorthea, blev gift med **Niels Finsen** (1860-1904), amtmandssøn og "Lysbehandlings opfinder". Han videreudviklede en opfindelse til en lyskur mod hudtuberkulose. Herfor modtog han i 1903 Nobelprisen i medicin. Han blev derved Danmarks første nobelprismodtager.

Niels Finsens tilknytning til Ribe er, at hans far, Hannes Finsen, var amtmand i Ribe 1884-1892.



Niels Finsen med hustru Ingeborg Dorthea Balslev

Der er opsat en mindetavle for Niels Finsen på den daværende amtmandsbolig i Puggårdsgade, lige som han er hædret med et gadenavn i Tangekvarteret.

En anden af døtrene, Anna Emilie, blev gift med den senere stiftsprovst i Ribe, **Chr. F. Koch**, hvis søn, **Gabriel Koch**, var biskop i Ribe 1901-22 og tillige konstitueret biskop over det efter Genforeningen nyoprettede bispedømme, Haderslev Stift 1920-22.



Gravsgade

● Her findes Biskop Carl Frederik Balslevs gravsted

Fortalt af Ribe Kirkegårdes Fortællegruppe



**RIBE
KIRKEGÅRDE**